



DE PAALPIEPER

Seizoen
2015-2016
nummer 21



P.3

D1 kampioen van rechtterijtje

P.4

Familie toernooi weer daverend succes!

P.9

MB6 op trainingskamp naar Barcelona

P.10

Kan H32 scoren tegen Pollux?

LEONIDAS



INHOUD

- D1 kampioen van rechterrijtje
- Familie toernooi weer daverend succes!
- Vakature 'Sportiviteit & Respect Commissie'
- Mededeling
- Uitnodigingen Feest E6-/E8 tallen
- Een prachtige zondag voor D9
- Wordt jouw team het Sportiefste Team van Leonidas?
- MB6 op trainingskamp naar Barcelona
- Kan H32 scoren tegen Pollux?

COLOFON

Jaargang 82 | Nummer 21

Redactie

Daniëlle Stougie

Twitter: @paalpieper

Email: paalpieper@leonidas.nl

Fotografie

Tom Boer

Jan Lelieveldt

Ron Rosenbrand

R.H.V. Leonidas Archief

Vormgeving

Machiel van Tok

Studio Tok

P.2



ZOMERCOMPETITIE

Het leukste en sportiefste evenement voor bedrijven in Rotterdam en omstreken!

2016

NIEUW IN ROTTERDAM!

**BEDRIJFSVOETBAL
BEDRIJFSHOCKEY**

**16 juni t/m 29 juli
RHV Leonidas /
PSV Hermandad**

- HOCKEY (GEMENGD) EN VOETBAL: 6 VS 6
- JUNI/JULI
- DOORDEWEEKSE AVONDEN
- GEZELLIGHEID, SPORTIVITEIT & NETWERKEN
- VEEL ENTERTAINMENT

**MEER DAN
ALLEN
SPORT!**



ROTTERDAM

VOORWAARDEN & VOORDELEN:

- Format: 6 tegen 6
- Locatie: RHV Leonidas/PSV Hermandad
- Periode: 16 juni t/m 29 juli, donderdagen 18.30u en 22.00u
- 7-9 wedstrijden per team
- Buffet en feest tijdens de finaledag
- Unieke netwerkllocatie
- Bevordert de teamspirit
- Sporten is gezond!
- Een sportief en duurzaam imago voor uw organisatie
- 10% van het inschrijfgeld gaat naar het Goede Doel!
- Elke speeldag een DJ!
- Zowel de hockeyteams als de voetbalteams maken gebruik van de kleedkamers en clubhuis van R.H.V. Leonidas. Zodoende komt die unieke combinatie van bedrijfshockey en -voetbal optimaal tot uiting!



Info & inschrijven:

WWW.ZOMERCOMPETITIE.COM

De Zomercompetitie Rotterdam wordt mede mogelijk gemaakt door:



Met uw deelname aan de Zomercompetitie ondersteunt u de Kadish Foundation

DECATHLON

D1 kampioen van rechterrijtje

Afgelopen zondag 8 mei was het helaas alweer tijd voor de laatste wedstrijd van het seizoen. En zoals jullie allemaal hebben vernomen blijken laatste wedstrijden best wel eens raar te kunnen verlopen (ahum ajax). (He-le-maal NIKS in Amsterdam.)

Voorafgaand aan de wedstrijd verzamelden we op Leo in het brandende zonnetje om daar eerst even als rasechte Hollanders te klagen over het te warme weer. Het is ook nooit goed natuurlijk. Eenmaal aangekleed en geïnstalleerd in de videoruimte werden we nog even herinnerd aan de ijzersterke tweede seizoenshelft waar we aan bezig waren door het showen van een mega relaxt bedankfilmpje, in elkaar geklust door Jor. Voor de laatste pot was de opdracht: gewoon lekker spelen, geen gekke dingen doen, dan worden we vandaag kampioen. Wat zeg ik nou? Kampioen? No shit sherlock. Natuurlijk. Ook het rechterrijtje doet aan kampioenschappen volgens Becky G!

Toen we dan ook eindelijk aan het inspelen waren toegekomen, nadat ons vlakke veld 300x besproeid was, bleek het alleen nog maar een kwestie van genieten met dit veredelde campingelftal dat immer goed speelt wanneer de zon schijnt. Het was vooral nog 1x maximaal genieten voor onze afzwaaiende routiniers Tallie Stuijterballie en The One and Only Campbell!

Helaas moest de Osaka-rollator toekijken vanaf de bank nadat ze vorige week bij QZ haar duim brak. Overigens is Belder-B inmiddels al succesvol geopereerd en vindt ze het totaal niet onhandig dat ze net sinds vorig weekend op zichzelf woont #tweelinkerhanden.

De eerste helft verliep prima. Het spel was zeer intensief, maar beide ploegen wisten nog niet van hun kansen te profiteren. Corners verliepen ook niet al te soepel door het inmiddels kurkdroge veld.

In de tweede helft waren er wederom kansen om op voorsprong te komen, maar de keepster van Wageningen liet dit niet toe. Zo'n 15 minuten voor tijd maakte Wageningen dan ook de 0-1. Tsjja, als wij 'm niet maken, dan doen zij het wel. Maar, uiteraard no stress. Wij hebben ons geheime wapen uit MA1 van de bank geplukt en haar de 1-1 laten maken vlak voor tijd. Daphne is de naam! Helaas is het niet meer gelukt om nog een goal te maken ondanks het overwicht dat we hadden in de slotfase.

Met het kampioenschap van de beruchte rechterrij op zak gingen we op naar de Fam. Lelieveldt om ons topseizoen met een BBQ af te sluiten! Wat een service, wat een mensen! Het lonkende buffet deed menig dames 1-speelster watertanden, de kaas op de plank liep alle kanten uit, de spareribs maakten hun opwachting,



de quinoa-salade deed de oogjes van de health freaks glinsteren en de huisgemaakte chocomousse was ongetwijfeld het culinaire hoogtepunt van de avond.

Uiteraard werd er door Tallie en Becks in stijl afscheid genomen van Leonidas. Iedere hockeybak in de kleedkamer is nu een stuijterballie en Smile&ShineWithCampbell-tandenborstel rijker.

Voor nu rest mij alleen nog maar te zeggen dat we terug kunnen kijken op een onwijs geslaagd seizoen en wil ik jullie als publiek en diehard, immer steunende fans en harde kern van dames 1 daarvoor enorm bedanken. Het is geweldig jullie steeds langs de lijn te horen en te zien! Waar chirurgen hun scalpels in de wilgen hangen, koks hun pannen en Ajax hun schaal, hangen wij de komende 2 weken eventjes de sticks erin.

Fans, bedankt! Tallie en Becky, WE GAAN JULLIE MISSEN!

XXX, Dames 1





Familie toernooi weer daverend succes!

Het was een zonovergoten Hemelvaartsdag op 5 mei 2016. Keep Calm wij gaan Flower Power zeiden 20 teams. Het team "In onze Nopjes" was natuurlijk ook weer vertegenwoordigd op dit traditionele familietoernooi.

Met prachtige en ook heerlijke taarten, kwamen de teams 's-morgens op Leonidas. Duidelijk waren de teams van elkaar te onderscheiden door de kleding die passend was voor het thema van de dag. Het team "de Hippie-a-Jee's" kreeg van de kritische jury een prijs voor de meest gewaardeerde taart (een smakelijke en kleurrijke VW-bus). Het viel niet mee een winnaar te

benoemen. De prijswinnaar van vorig jaar "From Capelle with Love" kreeg uiteindelijk een eervolle vermelding.

De jury was het er unaniem over eens dat "The Flower Children" het winnende team was voor de kleding. De zelfgemaakte bloemen tenues gaven het team een uitstraling die uitstekend bij de teamnaam paste.

Na het welkomst woord van de voorzitter, Fred Nederlof, en de enthousiaste warming up, was iedereen klaar voor de sportieve uitdaging.

Alle teams speelden sportieve wedstrijden gedurende de middag in de prestatie poule en de

recreatie poule. Hier waren medaillewinnaars op basis van de punten die zij kregen door hun inzet en volharding bij de wedstrijden en de deelname aan de spellen. De derde prijs was voor de 'familie Schox' (vorig jaar een eerste prijs) gedeeld met 'steek een stokkie voor het aansteken van je sticky'. Tweede prijs voor 'Happy Hairs', die heel 'happy' haar droegen en de eerste prijs voor 'Julie's team', het team dat speciaal om Julie was samengesteld en uitbundig samen hun overwinning vierden.

Na afloop van de wedstrijden was veel belangstelling bij de kinderen (en ook ouderen) voor

deelname aan de Bingo. De aandacht werd over wel 130 kaarten bijgehouden om snel een mooie prijs van de cadeautafel uit te kunnen zoeken. Deze prijzen waren onder andere beschikbaar gesteld door de sponsors; drogisterij Zuyderwijk, Fun Forest en Masq.

Na alle sporten en spellen werd dankzij de inzet van het BAR-team een heerlijke BBQ-maaltijd met elkaar gegeten en werd nog lang met heerlijk weer genoten van een heerlijke dag Flower Power.

De afgelopen 5 jaren waren Monique Putter-Lander en Tom van Lieshout de 2 drijvende krachten achter de organisatie van het familie-toernooi, dat één van de tradities binnen onze vereniging is. Zij hebben er ook bij deze laatste editie voor gezorgd dat het opnieuw een geweldige & gezellige dag is geweest. Zij hebben aangegeven dat dit de laatste keer is dat zij deze organisatie op zich hebben genomen: Monique & Tom hartelijk dank voor al jullie inspanningen in de afgelopen jaren!

Daarmee zijn we op zoek naar mensen die het stokje van Monique & Tom willen overnemen; geïnteresseerd?

Stuur dan een mail naar de verenigingsmanager Jacqueline Wilmink, info@leonidas.nl



LEONIDAS



Met ingang van seizoen 2016/2017 zijn wij op zoek naar:

Leden voor de nieuw te formeren 'Sportiviteit & Respect Commissie'

Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau lekker kan hockeyen. Prestatie en gezelligheid gaan bij ons hand in hand en respect en sportiviteit hebben we hoog in het vaandel staan. Dit willen we uiteraard ook zo houden. Daarom heeft het bestuur besloten om een commissie in het leven te roepen die zich bezig zal houden met het verankeren en uitdragen van onze normen en waarden.

Taken zijn onder meer:

- Opstellen beleid & gedragsregels
- Initiëren en coördineren van acties / initiatieven die sportief en respectvol gedrag stimuleren (*in beginsel gericht op de jeugd-afdeling*)

Deze commissie zal intensief samenwerken met de secretaris van het bestuur en diverse andere commissies.

Geïnteresseerd? Mail dan naar de verenigingsmanager Jacqueline Wilmink, via info@leonidas.nl

P.6

Mededeling

Speel je de komende periode in Leiden? Houd dan rekening met het volgende:

De kanaalweg in Leiden is van 2 mei 2016 t/m 31 augustus 2017 afgesloten. Volg de omleidingen en houd rekening met vertragingen.

Nb. vanaf januari 2016 is in de wijk rondom Roomburg betaald parkeren van kracht op zaterdagen van 9:00 tot 19:30 uur (€2 per uur).

KAARTEN VERKOOP

21 MEI 19.30-21.00

JUNGLE

E6-/ E8-TALLEN FEEST

VRIDAG 13 MEI

LID: €3,-
INTRO: €4,-

VRIDAG 20 MEI



Een prachtige zondag voor D9

Wat was het toch een schitterende dag. Strakblauwe lucht en de hoogste temperaturen van Europa. Genieten. Wat zou u dan het liefst doen?

Zelf denk ik dan aan een terrasje pakken, boottochtje maken, boekje lezen in de tuin, barbecueetje, zwemmen, zonnen, etc. etc. Een hockeywedstrijd komt wat mij betreft niet in dat lijstje voor. Hockey is fantastisch natuurlijk, maar met dit weer?! Dan vrees ik voor een zonnesteek of voor levend verbranden. Maar misschien ben ik daar een te grote kaaskop voor. In ieder geval, het was op z'n zachts gezegd niet erg aangenaam om met deze temperaturen te sporten. Het was platgezegd gewoon bloedverziekend heet! Niet. Te. Doen. Veld 4 voelde als een dorre woestijn. Of we na de voorbespreking even wilden gaan warm lopen. Haha. Dat betekende dus maar één rondje. Verder bestond de voorbereiding voornamelijk uit insmeren en drinkpauzes. En die pauzes bleken nodig. Na één of twee keer de afrond oefening gedaan te hebben was je al bekaf.

Grappige uitspraak trouwens: "bekaf". Het komt voort uit "een paard den bek afrijden", zijnde "een paard zoo afrijden, dat het over zijn asem [=helemaal buiten adem] is en van het hijgen niet meer voort kan". Tegenwoordig gebruikt voor meer dan alleen paarden. Leert u ook wat. Best raar eigenlijk. Heeft een paard niet een mond in plaats van

een bek? Net als benen in plaats van poten? Het is tenslotte een edel dier. Dan zou het eigenlijk "mondaf" moeten zijn. Klinkt voor geen meter... Afijn, ik dwaal weer eens af. Doe ik wel vaker. Zo krijg ik wel eens de opmerking dat de stukjes wat meer over hockey zouden mogen gaan. Ik zal mijn best doen.

We moesten tegen Alecto. Schijnbaar kwamen we tijdens de uitwedstrijd direct 1-0 achter en heeft ons het de hele wedstrijd gekost deze achterstand om te zetten in een overwinning. Niet te eenvoudig over denken dus. Volgens Lex moesten we niet te veel rennen en de bal het werk laten doen. Gehoorzaam als ik ben was het eerste wat ik deed met de bal naar voren rennen. Dit hoefde gelukkig niet zo hard want Alecto deed nog vrij weinig. Toevallig was het dit keer niet voor niets en kon ik op mijn dooie gemakje vanaf de achterlijn An inspelen, die zoals altijd op de goede plek stond en de bal kinderlijk eenvoudig intikte. Zo. 1-0. De toon is gezet. Nu even chillen (en wisselen in mijn geval...). Al snel bleek dat "de bal het werk laten doen" geen keuze, maar een noodzaak was met deze temperaturen. En zowaar werkte het best aardig. Tik, tik, tik en binnen no time stond het 4-0 en hadden we wel een ijsje verdiend. Lekker joh, een perenijsje of raketje in de rust! Een aanrader. Of het heeft geholpen weet ik niet. We gingen niet ineens "als een raket" hockeyen. Het ijsje in combinatie met de warmte

en een wedstrijd die nergens meer over ging zorgde eerder voor een toernooi-gevoel. Net als de training afgelopen donderdag. Maar toen was er echt een toernooi en waren wij ongeveer de enigen die zo fanatiek/maf waren om te gaan trainen. Anyway: ook de tweede helft begon best aardig. Alecto had het volgens mij wel geschoten en stond lamgeslagen op het veld. Pien maakte daar mooi gebruik van terwijl ze de bal op de stippellijn van de cirkel van Alecto nam. Niemand deed wat en dus liep ze de cirkel in, haalde uit en scoorde netjes in de verre hoek. Sanne en An hadden ook nog een aantal kanonskogels in huis. Juichen deed ik inmiddels nauwelijks; niet uit arrogantie, maar het kostte simpelweg teveel energie. De wedstrijd zwakte af en het laatste deel van de tweede helft was redelijk stompzinig. Niemand had de puf meer om een normale pass te geven, maar gelukkig had Alecto ook de puf niet om er iets mee te doen. En zo wonnen we. Jeej.... De wedstrijd eindigde in een stand van maar liefst 7-0 (2x Pien, 2x Sanne en 3x An). Waar het bij ons geen minuut spannend is geweest, was het voor de Amsterdammers billen knijpen zondag. Ze dachten "wel even" kampioen te worden. Maar niets is minder waar. Ze bleken toch niet zo goed met druk om te kunnen gaan. Heel erg vervelend. De Eindhovenaren gingen er met de titel vandoor. Wat ongelofelijk naar. Wat had ik het de Amsterdammers gegund. U denkt vast "ze dwaalt weer af". Maar ik nee, ik had het dit



keer écht over hockey. Oranje-Zwart is namelijk landskampioen geworden (ter info: dit was de laatste keer dat Oranje-Zwart ooit nog landskampioen wordt. Vanaf volgend seizoen zal de club namelijk Oranje-Rood heten door een fusie met EMHC).

Maar ik moet eerlijk toegeven; de wedstrijd AH&BC Amsterdam – Oranje-Zwart heb ik zondag niet met het bord op schoot zitten kijken. De wedstrijd van de Superboeren tegen Ajax

wel. Smullen was het (niet alleen het eten ;P). Genie-ten van het allereerste doelpunt van Smeets dit seizoen, van een scheldende De Boer, van het feit dat er kampioensstickers van de bus van Ajax moesten worden gehaald, van het feit dat het feest al helemaal was voorbereid in 020, maar vooral van alle grappen. De mooiste tot nu toe? "Op een schaal van 1 tot 10, hoe kwaad zijn Amsterdammers? Oh nee, er is geen schaal." Hilarisch. Ik pies weer in mijn broek. Het mooiste vermaak is immers leedvermaak.

Oja, hockey. Het leukste moment van de hockeywedstrijd afgelopen zondag? Onze geliefde keepster snel het veld af zien lopen, dan toch even vragen hoeveel het staat, om haar dan, als een boer met kiespijn te horen mompelen "1-1".Helemaal niets in Amsterdam. Lekker huilen bij de mama's op moederdag in 020. Wij in Rotterdam? Wij hebben komend jaar niet één, niet twee, maar drie ploegen in de eredivisie. Gewoon, omdat het kan.

Wordt jouw team het Sportiefste Team van Leonidas?



Leonidas is de leukste hockeyclub van Rotterdam, waar iedereen op zijn of haar niveau lekker kan hockeyen! Prestatie en gezelligheid gaan bij ons hand in hand en respect en sportiviteit hebben we hoog in het vaandel staan. Daarom zal dit jaar voor het eerst op onze vereniging de actie 'Het Sportiefste Team van Leonidas' worden georganiseerd!

Punten scoren doe je door:

- je tegenstander voor en na de wedstrijd goed te ontvangen, verwennen en verzorgen;
- er een sportieve wedstrijd van te maken;
- géén gele of rode kaarten te krijgen;
- originele foto's/filmpjes te maken van jullie gastvrijheid en sportiviteit naar je tegenstander.

Stuur foto's en filmpjes van jullie sportieve acties naar secretaris@leonidas.nl. Leuke acties worden vermeld in de Paalpieper en op Facebook!

Het Sportiefste Team van Leonidas zal aan het einde van het jaar uitgebreid in het zonnetje worden gezet! Jouw team krijgt onder meer een hele fraaie beker en wordt opgenomen op de Leonidas sportiviteit 'Wall of Fame'! Ook win je leuke activiteit met jouw team: alle reden dus om mee te doen!

MB6 op trainingskamp naar Barcelona

Dinsdag 3 Mei was het dan zover; 16 puberende meiden van MB6 plus 3 begeleiders verzamelden zich om 11:00 uur op luchthaven Rotterdam-The Hague voor een trip naar Barcelona. Na wat bagage incheck strubbelingen van onze keeperstas met hockeysticks vertrok het vliegtuig keurig op tijd. Tot groot verdriet van keepster Annelot waren de kleurplaten in het vliegtuig helaas op, maar dat mocht de pret niet drukken.

Bij aankomst in Barcelona reisden we door met de bus naar onze accommodatie Hockeyclub Athletic Terrassa. Een fantastisch complex net buiten Barcelona en lang geleden in 1992 een van de Olympische hockeyvelden. De mannen van deze club staan ook nog eens in de EHL halve finale op 14-15 Mei tegen ons eigen Kampong. Het complex bood naast meerdere hockeyvelden ook tennisvelden, zwembaden en racketbal velden. 's Middags meteen de eerste training van onze eigen trainers Tom en Jos op een splinternieuw waterveld (speciaal voor ons aangelegd naar horen zeggen), daarna eten in het clubhuis en 's avonds kijken naar de training van Heren 1. Mocht dit verhaal mensen van Kampong bereiken, we hebben hun strafcorner op video opgenomen, en tegen een kleine vergoeding kan

deze bij Tom afgerekend worden! Onze Spaanse contactpersoon Jordi bleek alleen de eerste dag aanwezig en daarna met de noorderzon vertrokken (hierover later meer).

Sommige meiden wilden na 00:00 uur middernacht nog doorfeesten, maar na een flinke klap tegen een van de muren van de kamers door Jos met gevaar van instorting, was het daarna stil. Het schijnt zelfs dat er 's nachts ook nog een paar keer naar de Spaanse 112 gebeld is, omdat de wifi in de slaapvertrekken het niet deed. Ondanks het mooie weer overdag, koelde het 's avonds flink af wat onze kamers in vrieskisten deed veranderen.

De volgende ochtend ging het wekkertje al weer vroeg af en stond de eerste training door Pol van Heren 1 gepland. Die was de avond ervoor met de training geblesseerd geraakt, en gebruikte nu zijn kruk als hockeystick. Overigens hadden sommige meiden volgens mij meer zin om met hem een beschuitje te eten gezien de vuurrode lippenstift dan om te trainen, maar dat terzijde.

Na de training was het chillen bij het zwembad. Het water was nog net niet bevroren, maar de echte die-hards lieten zich hierdoor niet afschikken. De badmutsen konden overigens ingepakt blijven (moeders, ik hoop dat jullie de bonnetjes nog hebben).



's Avonds speelden we tegen de plaatselijke MB2 en in de rust eisten de coaches iets meer agressie wat door een van onze meiden in de tweede helft iets te letterlijk werd genomen. Uiteindelijk wonnen we met 1-3 door doelpunten van Eva, Phoebe en Rosalie.

Donderdag was voor een groot deel een kopie van woensdag. We begonnen weer met een training van Pol, maar voor de tweede wedstrijd in de avond was er nog geen wedstrijd geregeld door onze verketterde Jordi. Na vele telefoontjes en gesprekken werd er uiteindelijk gespeeld tegen een combinatie team van MC1 en MC2 speelsters op een half veld met 7 tegen 7. Onze meiden hadden duidelijk moeite met deze vliegensvlugge Spaanse onderdeurtjes, wat resulteerde in een 0-0 eindstand. Ondertussen was de wifi gemaakt, wat resulteerde in een overdosis MB downloads in de laatste avond/nacht.



De laatste dag stond in het teken van een uitje naar Barcelona. Na de horrorverhalen van Jos over Spaanse zakkenrollers gingen we vol goede moed en vertrouwen met de bus naar de stad. Onze Spaanse buschauffeur had dit keer maar een bus genomen zonder bagage ruimte, dus we vertrokken iets later nadat er een nieuwe bus was gekomen. Een dagje shoppen in Barcelona door onze hockey babes heeft de Spaanse economie weer doen floreren. Op de terugvlucht zaten naast onze 16 hockeymeiden ook nog eens 21 kids van de Feyenoord football school o.l.v. Bennie Wijnstekers in het vliegtuig. Je zou verwachten (en wij hopen) dat ze bekef zouden gaan slapen, maar onze meiden gooiden er nog een ADHD slotoffensief tegenaan. Zo veel stuiterballen in 1 vliegtuig was duidelijk teveel voor de Transavia stewardessen, die nog een weekje extra verlof schijnen te hebben genomen om bij te komen.

Onze trainers waren trouwens na deze paar dagen ook weer wat grijzer geworden, maar desondanks was dit een onvergetelijke ervaring voor ons zonder incidenten en ik denk dat ik ook namens de meiden spreek. Hopelijk dat dit uitbetaald wordt in een kampioenschap in de resterende competitie wedstrijden!

Namens de derde man.....

P.10



Kan H32 scoren tegen Pollux?

Het was een zonovergoten dag op Leonidas afgelopen zondag. Uw favoriete Herenteam speelde al om 10.30u tegen Pollux, de overduidelijke nummer één uit de poule.

Voor sommigen was dit tijdstip nog iets te vroeg door de festiviteiten van de avond ervoor, en zeker met de hitte van de ochtendzonn op het veld was vooraf al duidelijk dat dit zware strijd zou gaan worden. Waar normaal de tribunes overstromen van publiek, waren deze nu toch wat leger dan normaal tijdens onze thuismatches. Duidelijk verhaal, het overgrote deel van onze fans lag nog lekker op één oor.

Het viel ons op dat H32 dit weekend niet in de zandbakken van veld 5 en 6 hoefden te spelen. Vandaag konden we onze emmertjes en schepjes dus thuis laten, geen zandkastelen bouwen en thuis 3x stofzuigen. Een welverdiend waterveld lag in het ochtendgloren klaar om getemd te worden. Dat wordt gewaardeerd natuurlijk!

Dat temmen viel overigens een beetje tegen. En dat lag niet per se aan de Heren 32 selectie, die zoals u weet over het algemeen topfit is. Wie de

standen in de poule bekijkt kan al vrij snel zien dat Pollux de promotie dik verdient. Dat bleek ook wel uit de eindstand. Niet alleen de temperatuur liep hoog op, ook het aantal doelpunten tegen groeide gedurende de wedstrijd gestaag. Waar we de afgelopen weken echt lekker bezig waren, waren wij voor Pollux toch echt geen partij. Ondanks een lekkere partij hockey en ook nog enkele fraaie kansen, konden we geen weerstand bieden tegen deze mannen. Eindstand 0 - 9.

Omdat we zo lekker ons best gedaan hadden, besloten de ouders van Jelmer een lekker kratje koude feestpalen cadeau te doen. Tel daarbij op een heerlijk tuintje en een zonnetje, dat smaakte wel erg lekker na zo'n zware wedstrijd. Hebben we genoten van die drankjes? Oja zeker! Maar dat mag allemaal! Wij zijn al benieuwd wanneer de (laatste?) Leonidas Thé Dansant eraan komt, want we hebben alweer zin in een dansje.

Volgende wedstrijd: zondag 22 mei, Groen-Geel H11 - Leonidas H32



Volg Leonidas H32 op Facebook



BETER EEN GOEDE BUUR...

RW AUTOBEDRIJF
RIJNWOUD



TOEPAD 19 (AUTOSTRADA) - ROTTERDAM

WWW.RIJNWOU.D.NL

Met trots presenteren wij onze nieuwe sponsor SEAT- en SKODA-dealer RijnWoud BV. Koop als lid van Leonidas of ouder van een jeuglid nu een SEAT of SKODA bij onze goede buur RijnWoud en bezorg Leonidas een leuke bonus!

Als je als (ouder van een) lid een nieuwe SEAT of SKODA aanschaft bij RijnWoud ontvangt de club een clubbonus van 150 - 500 euro afhankelijk van het model.

Let op: deze bonus wordt aan Leonidas betaald door RijnWoud en staat geheel los van de door de klant (vooraf)bedongen korting of inruildeal bij de dealer!

Wanneer je bij Rijnwoud een SEAT of SKODA hebt aangeschaft dan kan je Leonidas daarvan laten mee profiteren. We hebben als club nog genoeg wensen!

Geef het door aan Jacqueline Wilmink via info@leonidas.nl

De door Leonidas te ontvangen bonus is als volgt.

SEAT Mii 150,00 euro
SEAT IBIZA 250,00 euro
SEAT LEON 350,00 euro
SEAT Toledo 350,00 euro
SEAT Alhambra 500,00 euro

SKODA Citigo: 150,00 euro
SKODA FABIA: 250,00 euro
SKODA RAPID: 350,00 euro
SKODA OCTAVIA, YETI, SUPERB: 500,00 euro

